

Barometern 2017-11-06

Ove Sjöström var med från starten på klassiska Radio Nord. Där jobbade han som teknisk chef och blev den siste som lämnade båten M/S Bon Jour på sommaren 1962.



Legendariska Radio Nords tekniske chef Ove Sjöström har jobbat med radioteknik i hela sitt liv. Hemma i Slätafly är han en glad radioamatör med vänner över hela världen.

FOTO: LEIF PETTERSSON

Han gav oss ord och ton från Radio Nord

TORSÅS

Sommaren 1960 var Ove Sjöström en ung man på 22 år som arbetade på Standard Radios militära avdelning.

- En lördag ringde Jack Kotschack till mig och sa att han behövde min kompetens i Köpenhamn eftersom de skulle bygga en radiobåt, säger Ove Sjöström som sedan 15 år tillbaka är bosatt i Slätafly.

Utmaningen kittlade den unge Stockholmskillen. Han tog flyget till Köpenhamn.

- Jag fick i princip syssla med samma saker som jag gjorde på Standard, fixa radiotekniken.

Den finlandssvenske affärsmannen Jack Kotschack skulle snart bli vida känd som grundare av radiostationen Radio Nord - detta mycket tack vare Ove Sjöströms stora radiotekniska kunnande.

- Jack hade köpt en tysk båt som hette Olga och låg för ankar i Köpenhamn. Hon döptes sedan om till M/S Bon Jour och blev Radio Nord från den 8 mars 1961 till den 30 juni 1962.

- Luciadagen 1960 tog vi båten från Köpenhamn till

Stockholm. Jag minns hur sjösjuk jag blev, säger Ove Sjöström.

Det blev mycket strul och problem med både båt och teknik till att börja med.

- Vid ett tillfälle blev vi uppfiskade av lotsar i Sandhamn och Olga fick bogseras till varv i Åbo. Jag och Jack följde med.

Det mesta på båten byggdes om igen. Sändare och antenn strulade rejält och de fick ta hjälp av amerikanska specialister på Voice of America.

- Efter många om och men kunde vi sedan avsegla från Åbo mot Stockholms skärgård där vi ankrade på internationellt vatten utanför Nynäshamn. Det var i mars 1961.

Premiärsändningen blev realitet onsdag den 8 mars.

- Det var både spännande och nervöst. Men det fungerade och Radio Nord blev snabbt en succé. Jag är övertygad om att vi påskyndade tillkomsten av Melodiradion flera år.

Några av profilerna på Radio Nord var Larsan Sörenson, Gert Landin, Kaj Häger, Seve Ungermark, Sten Hedman och Kaj Karlholm.

Radio Nord hade mängder av jinglar och reklaminslag.

- En man vid namn Henry Fox fixade nästan alla jinglar. Han var otroligt duktig på detta, säger Ove Sjöström.

En av jinglarna "Jag vill gå till Broddmans, Broddmans, Broddmans" har nästan fått kultstatus.

- Vi blev rejält trötta på den. Sista sändningsdagen 30 juni 1962 samlades vi på Bon Jour med Broddmaninspelningen och slängde den över bord.

I juli påbörjades nedmonteringen. Radio Nord's korta historia var över.

- Jag blev faktiskt den allra sista som lämnade Bon Jour.

Ove Sjöström fick sedan bygga upp och utrusta ett annat radioskepp - som blev Radio Caroline utanför Irland.

Han har jobbat med radioteknik i hela sitt snart 80-åriga liv och har även haft eget företag i branschen.



"En lördag ringde Jack Kotschack till mig och sa att han behövde min kompetens i Köpenhamn eftersom de skulle bygga en radiobåt."

OVE SJÖSTRÖM

teknisk chef på Radio Nord