

## 5. Manfreds torp - Vildbrännan.

Här passerade förr den gamla stadsvägen på vilken människor från Hallasjö, Skärgöl och längre ner Slätafly kunde ta sig till stan (Karlskrona). Vägen går bl a förbi Christians sten. Hit flyttade Manfred Persson och frun Annie med 3 barn 1924. I flytten ingick även Annies mormor. Annie dog i barnsäng 1931.

Manfred hjälpte till vid byggen bl a vid byggandet av Dackegården. Han var även en skicklig slöjdare av träsevar, skedar, laggkärl och räfsor. För att underlätta putsandet av skedarna och slevarna konstruerade han en puts av en separator på vilken han satte en putskula.



Efter hans död 1957 bodde andra frun Sofia kvar till cirka 1960, då hon flyttade till dottern Birgit i Hörryda.



Tidigare bodde Augustin Magnusson här med frun Hilda. Enligt Blekinge läns tidning i juli 1912 tände Augustin eld för att bränna torv på en liten mossodling. Söndagen den 21 juli utbröt eld i ljungen intill mossodlingen. Elden spred sig till Porsgöl på Blekingesidan. Cirka 70 tunnland eldhärjades och två hus hotades av elden, men man lyckades rädda dem. Eldaren vid flottan Oskar Hansson från Ulvasjömåla, som sittande på taket av den närmast elden belägna byggnaden, övergöt densamma med upplangat vatten.

Augustin kände sig hotad av dem som drabbats av elden och rymde till Gotland. Hilda bodde kvar några år på stället innan hon flyttade till Skärgöl.