

Återblick från Slätafly tidigt 50-tal

På den tiden var Slätafly med byarna runt omkring en mycket levande bygd. Det fanns 40 till 50 mindre gårdar som var så gott som självförsörjande. Häst, kor, grisar och höns fanns på varje gård. Många hade hund för jakt då tid gavs.

Någon har berättat att det fanns 43 mjölkbryggor längs vägen där bil hämtade för leverans till Torsås Mejeri. Man fick sedan sina mjölkkanor i retur på eftermiddagen med skummjolk till djuren och eventuella beställningar av smör eller kärnmjolk. På gårdarna fanns i regel 1 till 15 kor.

På 1950-talet

Även om man odlade och slaktade själva så fanns det två affärer i Slätafly. Där kunde man komplettera med det som saknades från spik till leverpastej. Man tog även emot ägg och vispar som delbetalning då man hade uppköpare som hämtade regelbundet.

Flertalet hade ingen frysbox. Därför byggdes det tre fryshus i Slätafly där man kunde förvara sin hemslakt, bär och dylikt. Man fick hyra en andel eller dela med någon.

Smedja fanns också i byn där man reparerade dåtidens jordbruksredskap m m. Två sågverk som sysselsatte ett 20-tal personer. Ett av dessa blev sedermera Torsås Ramsåg. I den lediga lokalen övergick man sedan till produktion av träskor i regi av Sandgrens i Påryd.

Telefonstation fanns också även om det inte var många som hade telefon. Här fick man beställa sina samtal riks eller lokala. Skomakare, slaktare och sömmerska fanns även att tillgå.

Det fanns gott om barn i byarna runt om (Fanns ingen TV på den tiden). Barnen från Trollefjäll gick över skogen till Karsbo skola. Skärgöl och Fröbbestorp fick tillhöra Slätafly skola. Från Skärgöl fick man många gånger traska i oplogade vägar mer än halvmilen.

Ett badhus med bastu byggdes, dels för bygdens folk men även för skolbarnen från båda skolorna. Dackegården byggdes för sammankomster av olika slag till exempel bröllop, bio och andra kalas.

I församlingshuset var det predikan varje eller varannan söndag. Minns även Luciafester och andra tillställningar. Schack spelades också där eftersom Slätafly hade en livlig schackklubb. Taxistation drevs av Börje Robertsson som sedan flyttade verksamheten till Söderåkra. En cirkusartist kom också från Slätafly, Axel Strömgren som kunde böja järnstänger runt nacken. Han blev sedan en uppmärksammad konstnär i smide.

Fritidsaktiviteter

Med många ungdomar i bygden var det naturligt med ett fotbollslag.

Man deltog i Smålandsserien div. 6 och spelade på en svärbemästrad mosse.

Särskilt bortalagen hade problem. Jag minns när vi mötte Bergkvara-

Norra Tång som då var sammanslagna av någon anledning. Man hade buss upp med en del åskådare i följe.

Någon frågade om de hade kulramen med sig. Man undrade också vad målrekordet var på denna mosse. Så gick det som det ofta gör Slätafly vann med 1 – 0. Stort jubel i granbuskarna, för något omklädningsrum fanns inte att tillgå.

Därefter samma dag, om jag inte minns fel, var det fest i Ivars hage. En vacker ekbacke belägen bakom Ragnar Svenssons affär. Här spelade och sjöng bygdens spelmän. Skjutbana, pilkastning, lotterier m.m. fanns att tillgå. Men den största tilldragelsen var nog när man skulle slå ner varandra från en rund stock med varsin hösäck. Skratt och jubel när någon lyckades slå ner sin motståndare.

En man vid namn Torsten Nilsson "Fiskarn" var där och vann ett pennskrin på ett lotteri. På locket stod det "Var alltid flitig". Jag fick det där pennskrinet av honom samtidigt som han tyckte att jag kunde spela fotboll med Torsås pojklag. Senare blev det så. Vi var några som cyklade till Torsås och tränade.

Minns särskilt när vi åkte tåg till Kalmar för att spela förmatch när Kalmar FF låg i allsvenskan. Vi slog Kalmar med 5 – 1 men jag tror att Kalmar vann serien ändå. Ledare var Torsten Nilsson och Josef Nilsson.

Bland spelarna kan jag nämna Jan-Erik Bertilsson som var målskytt av rang och Jan-Erik Olsson som senare representerade Jönköpings Södra.

Slätafly lade ner sin verksamhet när det gäller fotbollen 1955, men hann dessförinnan bli kommunmästare 1954. De som fortfarande ville spela fotboll flyttade över till Gullaboås IF dit även vi yngre flyttade. Det medförde ett stort lyft för Gullaboås på 60- och 70-talet.



Laget som vann kommunmästerskapen 1954.

Nutid 2020

För att återgå till Slätafly, idag finns det en enda gård som driver jordbruk med mjölkproduktion. Åkrar som tidigare röjts från sten har i många fall planterats med skog. En del egendomar ägs nu av barn eller barnbarn på distans. Det är skogen som idag är viktigare än jordbruk, men med stormar och granbarkborrar som härjat på senare tid ser det rätt kallt ut längs vägarna.

Många hus och ställen har köpts upp av danskar och tyskar som fast boende eller som fritidshus.

Men nu i Coronatider står många hus tomma vilket är trist för vi vill ha en levande by med mycket liv och rörelse.

Dessa tankar och minnen är nedskrivna av
Göran Svensson Trollefjäll