

OSS EMELLAN *av: Ingrid Nissen*

Det som händer, det händer i Slätafly

Ofta påstås det att det inte händer något på landsbygden. Det finns inget att göra här, heter det. Allt ska koncentreras till städer och tätorter. Det är ju där möjligheterna finns. Eller... I Slätafly stämmer inte det i alla fall. Här finns ett mycket aktivt byalag som ser till det. I gamla skolan eller byahuset som det kallas numera sjuder det av aktiviteter.

Under höstlovet, eller läslovet som det ska heta, ordnade frivilliga krafter aktiviteter för barn och ungdomar varje eftermiddag mellan klockan 14 och 17 måndag till fredag. Far- och morföräldrar kom med sina barnbarn. En del som bor i närheten cyklade eller gick dit själva. Man kastade hästskor, spelade bordtennis, rundpingis och minibiljard. Man ritade och målade eller bara lekte inomhus och

utomhus. Det finns ju en lekplats med gungor och rutschbana där man också kan klättra, och sand m.m., allt ordnat av byalaget.

Byahuset ägs av Slätafly Byalag. Underhållet sköts helt ideellt. På övervåningen står ett antal vävstolar uppställda, där en grupp väver tillsammans eller när man har tid. Ett av de två klassrummen på nedervåningen är inrett till ett väl fungerande kök, så att föreningen kan ordna de traditionella evenemangen såsom valborgsmässofirande, tårtkalas på Nationaldagen, sommarfest och ibland någon after work när andan faller på. I det andra före detta klassrummet kan man duka upp för cirka 50 personer. I skrivande stund ligger vi i startgroparna för att ordna årets julfest. Det ska bli julbord med det mesta man kan önska sig. Vi är många



Ingrid Nissen.

som hjälps åt med att fixa och laga till. Barnen i byn går luciatåg. Det brukar bli fullt hus, god mat och härlig stämning i höstmörkret. För vinter

kan vi väl inte hoppas på ännu. Det är ju inte så länge sedan vi hade sommartemperatur.

Hälsan ska ju också under-

hållas, det ordnar Ingmarie och Maria. Tre gånger i veckan är det yoga eller gympa i byahuset. Bästa starten på helgen är att smyga igång på lördagsmorgonen med ett yogapass. Eller kanske helgen inleds redan sen fredageftermiddag med ett gemensamt bad i Iglasjön. Året om! Ibland i blåst och regn. Ibland en stilla vattenspegel i månlyus. Eller så får man knacka, hugga, spetta upp ett hål i isen vid bryggans badstege. Det kan kännas kallt när man väntar på att kliva ner i badet men det fantastiska är att man inte fryser när man kommer upp!

Idag har jag varit hos den lokala frisören i byn och klippt mig och ikväll blir det yoga i byahuset.

Härmed önskar jag er en lugn och skön advent och en riktigt God Jul!

Ingrid Nissen