

Ordförandens Rader Juni – 2019

Hej, det är jag igen!

Hur ska man på bästa sätt beskriva juni – början på sommaren! Jo jag tänkte att om du går ut i din trädgård, sätter dig på en stol under ett stort träd, lutar dig tillbaka och blundar och hör... då kommer det att låta så här...

”Det var en kväll i juni då när sommaren är som bäst, hon dansade för morfar som hon gillar allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi, plötsligt spratt det till i gubben, han blev ung och han blev fri... Han tog av sig sin kavaj, sparka av sig båda skorna och så spottade han ut snuset , sa Min sköna få jag lov? Hon var vacker, han var stolt, rak i ryggen som en fura, det var sommar det var glädje och dom dansade och sjöng”

Visst önskar man att vi hade en sån där gammal dansbana där alla samlades och man umgicks med varandra. Men vad är väl en dansbana när man har ett Byahus att träffas i. Och det har vi verkligen gjort.

Det startade den 6 Juni på Sveriges Nationaldag med att ett 50-tal medlemmar tog sig runt Lars-Åkes kluriga Tipspromenad och sen avslutade det hela med Tårtbuffe. Kan det bli bättre än det? Själv fick jag jobba den dagen men det finns finfina bilder på vår hemsida som man kan sukta efter om man inte kunde komma själv.

Fast det har varit så varmt så har både Yogan och Cyklingen tagit fart nu i Juni och jag har hört att det var många som kom och cyklade vid det första tillfället. Varje torsdag hela sommaren ska det cyklas och letas efter alla fina bilder i vår Cykelorientering. Kom du också, jag är säker på att ingen blir frångyklad utan vi hejar på varandra.

Gillar man att spela tennis kan det härmed meddelas att tennisbanans manskap har gjort ett finfint jobb både med att täcka av tennisbanan och lagat det stora hål som blev när en förluppen björk ramlade rakt igenom. Träd är ju som ni vet aldrig att lita på, de bestämmer oftast själv vart de tänker falla....

Vi har också hunnit med ett styrelsemöte där vi tog upp en del saker. Bland annat har vi införskaffat en ny vimpel som kom upp i topp lagom till midsommarhelgen, hel och prydlig till skillnad från den som hade gjort sitt. Jag har fått besked från kommunen att det nu är tekniska förvaltningen som handhar de gamla busskurerna och vi får väl se om de tänker åtgärda något innan sommaren är slut. Man blir ledsen varje gång man ser den fallna busskuren vid Trollefjäll. De skulle verkligen behöva göra något bums, jag kanske får bli ett litet lejon och ryta i istället för att vara försiktig. Jag har också varit i kontakt med kommunen om vem som ska åtgärda de skador som blev när de la ner kablar och rör längs våra vägar i fjol. Än så länge slussas jag bara fram och åter men så fort jag får veta något kommer jag att berätta det för er alla så ni vet att något är på gång.

Med tanke på värmen som varit och att alla nog har längtat efter att få vila sig i form så har vi inte påbörjat målningen av uthuset än, men färgen och penslarna är införskaffade

och hjälps vi åt en kväll så fixar vi detta i ett naffs. Alla som har lust får gärna vara med och jag lovar att jag bjuder på glass till de som kommer. Datum kommer att finnas på hemsidan inom en snar framtid så håll utkik där.

Månaden avslutades också med vårt mycket trevliga fika time i Byahuset, Både lördag och söndag fanns representanter för festkommitten på plats och hade bullat upp och kokat kaffe. Man kunde känna sig säker på att det skulle bli smaskens.

Sen som en extra bonus kan jag meddela att Slätafly Byalag har fått en summa pengar i gåva från en av våra medlemmar men mer om det berättar jag i nästa rapport.

Ta nu hand om er och bada inte för länge så ni får snuva, vila er mycket och passa på att bara lyssna på tystnaden och humlesurret. Sommaren är ju här – NU!

Tusen kramar från mig till ER allihopa

Lotta