

Ordförandens rader November 2019

Så skönt att sista höstmånaden är slut, den brukar vara lång och grå och trist men i år tycktes den fara förbi i ett huj. Vi fick visst lite snö också i slutet som plötsligt gjorde hela världen lite ljusare minsann, det finns fördelar med vintern ändå.

Den här månaden är det ännu lugnare än i oktober men en begivenhet har vi i alla fall haft och det var en trevlig stund i skolan när Tomas Alriksson berättade lite om släktforskning. Ett 20-tal nyfikna infann sig i skolan och fick både se och höra lite om sånt som man hittat i släktböckerna. Han berättade att man numera kan göra ett DNA-test och få se hur man är släkt med både den ene och den andre vilket säkert kan vara intressant. Det visar sig nämligen att man rör sig inte så mycket mellan byarna här i Torsås med omnejd.

Vi fick även in tips vid tillfället vad som önskas att vi arrangerar här i skolan så nu knåpar vi på det och håller tummarna för att våra planer går som tänkt. Är det så att ni alla medlemmar därute har nån ide om något arrangemang eller annat så hör gärna av er till någon i styrelsen så ska vi nog se om vi kan ordna till det på nåt sätt, vi vill ju att ni ska tycka att det är trevligt i vår lilla by.

Tänkte också på att slå ett slag för just skolan. Den är ju till för alla och man hyra den för en billig peng, 300 kronor för medlemmar och 500 för alla andra. Sprid gärna detta för vi har en underbar och välutrustad skola som vi gärna ser att den utnyttjas för diverse kalas och aktiviteter.

Nu tackar jag för mig för denna gång och ser fram emot nästa månad

Kram Lotta